

Op 8 april 1969 werden wij door God  
verblijd met de geboorte van ons eerste  
kindje, een dochter, die bij het H. Doopsel  
de namen zal ontvangen

MARIA ELISABETH KLAZINA

Wij noemen haar

*Miranda*

Haar gelukkige ouders

E. M. Beerepoot-Ooyevaar  
J. J. Beerepoot

Mijn peter en meter zijn  
Ome Co en Tante Wil

Zwaagdijk-West 



Jij was nog zo jong.  
22 jaar nog maar.  
Jij kon zo van het leven genieten  
en zat altijd vol plannen.  
Nu is daar plots een eind aan gekomen,  
na een ongeval met 'n vriend, Koos

## Miranda

we houden zoveel van jou  
en zullen je nooit vergeten.

Zwaagdijk-West: Pap en Mam  
Middelie: Lisette en Ramon  
Zwaagdijk-West: Chris en Marshia

22 juni 1991  
Jan en Els Beerepoot  
[REDACTED]  
[REDACTED] Zwaagdijk

Miranda is nu thuis. De avondwake voor haar wordt gehouden maandag 24 juni om 18.30 uur in de kerk van Jacobus de Meerdere te Zwaagdijk-West, waarna gelegenheid om afscheid te nemen.

De eucharistieviering bij haar afscheid is dinsdag 25 juni om 11.00 uur in voornoemde kerk, waarna we Miranda naar haar laatste rustplaats begeleiden.