

Ter gedachtenis aan
Cornelus Jozef Baas

echtgenoot van
Paulina Henrica Anna Mels

Hij werd geboren 22 februari 1939 te Andijk en is gesterkt door de Sacramenten der zieken overleden te Helmond 10 november 1966. Wij hebben hem begraven op 14 november d.a.v. op het kerkhof Hoogen Heuvel te Oss-Zuid.

Nog in de volle bloei van zijn leven is hij onverwachts van ons heengegaan, getroffen door een noodlottig ongeluk. Diep verslagen konden wij het niet geloven dat God zijn dienaar zo plotseling tot zich had geroepen. Kunnen wij hier wel woorden van troost vinden? Als het leven slechts verandert, maar niet wordt weggenomen, dan leeft hij voort met ons in de grote Gemeenschap der heiligen, wachtend op de verrijzenis van het lichaam, wachtend op de grote dag der schonen voleinding.

Slechts met zulk een geloof is 't mogelijk te berusten in de heilige Wil van God. Vaarwel, mijn dierbare echtgenote en kind, ouders en familieleden, hebt dank voor uw goedheid en liefde. Laat mij voortleven in jullie herinnering en blijft voor mij bidden.



Ontvangt de kroon
des levens.